



Henny van de Nagel, oprichter van 'Huize Agnes', samen met spelende kinderen die vroeger in Huize Agnes hebben gewoond. Inmiddels hebben zij een verblijfsvergunning gekregen.

FOTO: NIENKE DUIMELAAR.

Zorgen als roeping

DOOR NIENKE DUIMELAAR

UTRECHT - Net als Agnes van Leeuwenberch vijf eeuwen geleden, werkt de 68-jarige Henny van de Nagel nu ook hard voor kansarme mensen. Ze heeft een opvanghuis opgericht in Utrecht voor vrouwen en kinderen die zonder geldige verblijfspapieren in Nederland zijn.

“Je kan Agnes een voorbeeld noemen, maar volgens mij is het meer een roeping om mensen te helpen”, zegt Van de Nagel.

Na jarenlang in de zorgsector te hebben gewerkt wilde Henny van de Nagel iets meer betekenen voor de wereld. Na ruim vijf jaar voorbereiding is vorig jaar oktober ‘Huize Agnes’ in Utrecht officieel geopend, beheerd door de stichting Agnes van Leeuwenberch. “Ik vind het erg belangrijk om voor minderheden op te komen”, zegt Van de Nagel. “De vrouwen en kinderen hebben meestal een flink verleden en kunnen niet veel beginnen zonder verblijfsvergunning.

Huize Agnes biedt een veilige omgeving en is veiliger dan een algemene daklozenopvang waar

mannen en vrouwen bij elkaar leven.”

Hoe graag Henny het ook wil, de opvang is niet voor altijd. “De vrouwen kunnen er voor een periode van half jaar wonen, zodat zij tot rust kunnen komen en zich een tijdlang geen zorgen hoeven maken over eerste levensbehoeften. Daardoor kunnen zij nadenken over hun toekomst”, vertelt de oprichtster.

Om deze vrouwen nieuw perspectief te bieden, legt Huize Agnes contact met diverse instanties die hen kunnen helpen bij het verkrijgen van een verblijfsstatus of terugkeer naar hun land van herkomst. “Het is ontzettend dankbaar werk. Nog steeds heb ik contact met vrouwen en kinderen die in Huize Agnes hebben gewoond en inmiddels legaal in Nederland verblijven. De tijd die ik in Huize Agnes steek is het dubbel en dwars waard. Alleen het stoffen van het huis schiet er soms wat bij in”, lacht Henny.

Weet je ook iemand die altijd voor iedereen klaarstaat of iets bijzonders doet voor de stad? Meld hem of haar aan via: www.nieuwutrechtsehelden.nl