



pony-recreatie

Het Lamoen

- ponyclub
- ponykampen
- huifkarverhuur
- zorgboerderij

Enterbroekweg 10
7475 SZ Markelo
telefoon 0548 540142
fax 0548 541784
e-mail info@hetlamoen.nl
internet www.hetlamoen.nl
rabobank 1454.38.376
kvk 06086550

Aan alle ruiter(tje)s van Het Lamoen

datum: 14 oktober 2021
betreft: informatiebrief

Hallo Lamoentje,

Hierbij ontvang je weer een informatiebrief van Het Lamoen. Lees hem goed door zodat je op de hoogte bent van het laatste nieuws.

De herfstvakantie staat voor de deur. Lekker een week niet naar school en misschien ga je wel op vakantie. De rijlessen gaan gewoon door!

Als je niet komt rijden geef het dan min. 24 uur voordat je les begint door!

In deze vakantie organiseren we geen extra activiteiten omdat er een ponykamp wordt georganiseerd voor bijzondere kinderen. Na de herfstvakantie hebben we wel een extra activiteit:

Op **vrijdagavond 5 november** organiseren we een vader en moeder les. We vertellen iets over de manier waarop wij met onze pony's omgaan en op welke manier we manege willen zijn. We leren hoe je een pony uit de stal moet halen, hoe je hem moet poetsen, zijn hoeven moet uitkrabben en opzadelen. Aan het eind mogen de ouders ook nog even pony rijden. Deze les is heel handig als je als vader of moeder graag je kind wil helpen maar zelf niet zo goed weet hoe dit moet.

De les is van 18.30-20.00 uur

De kosten zijn € 15,-, per ouder. Iedere ouder mag 1 kind meenemen.

De lessen worden gegeven door Pauline. Graag opgeven per e-mail.

We zoeken voor de horse-girl groep nog nieuwe mensen. Ben je 12 jaar of ouder en lijkt het je leuk om ongeveer 1 x per 5-6 weken een zaterdag te helpen met kleine klusjes, zoals kinderen helpen met opzadelen, mest uit de bak halen, stal opstrooien, dan kunnen we je goed gebruiken in onze horse-girl groep. Voor deze groep organiseren we 2x in het jaar een "dank-je-wel" dag waarin we van allerlei leuke dingen gaan doen.

O ja, kijk nog even in de gevonden voorwerpen ton in het Proathoes of daar nog iets ligt wat van jou is. Na de herfstvakantie gaan de niet meegenomen kleren naar een goed doel.

Alvast een fijne vakantie gewenst!

Het Lamoen: gewoon natuurlijk!

Met vriendelijke groeten, Emma, Anna, Pauline en Jannette